

(ευτυχώς;;;...δυστυχώς;;;)

Μαύρη η νύχτα στα βουνά - μαύρη και στα λαγκάδια !

και όμως

το πέπλο της λογοκρισίας που έπεσε και σκέπασε τα σοκάκια της Λιλιπούπολης ανασηκώνεται επιτέλους λίγο- λίγο και αποκαλύπτει....το πράσινο πρόσωπο της διχόνοιας

να μας παρακολουθεί με τα φιδίσια μάτια του προσεκτικά!

Κάτι ήξερε ο αστυνόμος Κρυψί-βολος όταν εν μέσω καλοκαιριού έβγαζε με αποφασιστικότητα από την θήκη τους τα εξάσφαιρα ψωμάκια του και σημαδεύοντας προς κάθε κατεύθυνση, διαμήνυε: “ Έχουμε τον τρόπο μας να σας κάνουμε να σταματήσετε να γράφετε αυτά που γράφετε και θα το κάνουμε! “

Αν μη τι άλλο κανείς δεν μπορεί να προσάψει στον αστυνόμο Κρυψί-βολο ανακολουθία λόγων και έργων. Το είπε και το έκανε !!(με ποιόν τρόπο; αυτός ξέρει....)

Όμως τα νέα της Λιλιπούπολης είναι πολλά και διάφορα ,τα έργα που γίνονται θαυμαστά και όλοι εμείς οι ταπεινοί κάτοικοι έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό! Τέτοιος οργασμός έργων δεν είχε ματαγίνει στην Λιλιπούπολη!

Μη πιστεύοντας λοιπόν σε κακόβουλες διαδόσεις και κακόπιστες εκτιμήσεις που συνδέουν τα μεγάλα έργα της Λιλιπούπολης με πονηρούς σκοπούς, την Κυριακή φόρεσα την μεγάλη επίσημη στολή μου που φορώ μόνο σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις και με την μεταμφίεση αυτή ανηφόρησα την οδό Φελέως να δω τα τεκταινόμενα από κοντά.

Η έκπληξη μου ήταν μεγάλη!! Για μια στιγμή ένιωσα να χάνομαι... μα δεν είναι αυτός ο τόπος που ζω!!!

Το βουνό μας είναι αυτό, με τα πεύκα και τις κουμαριές του;;; Εδώ βρισκόμαστε στην Αμερική, στο Far west όπου ευδοκίμούν οι κάκτοι και τα τρυφερά πόδια!!!!

Μη τολμώντας να κάνω καμία ερώτηση στον εαυτό μου άφησα το βλέμμα μου να απλωθεί στα νερά της λίμνης. Και ξαφνικά...χάνομαι και πάλι νομίζοντας ότι βρίσκομαι τουλάχιστον...στο Ζάππειο! !

Αυτή είναι η λίμνη μας που έμοιαζε τόσο φυσική όπως ακριβώς είναι οι λίμνες σε βουνό; Πώς έγινε και μετατράπηκε σε μια “καθωσπρέπει” λίμνη με τα γεφυράκια της και τα κανάλια της;;; Μία φκιασιδωμένη λίμνη αστικού πάρκου με τα λοιπά παρελκόμενα της, μία λίμνη που ταιριάζει σε άσος μιας πόλης!

Ευτυχώς όμως η παρουσία γνωστών και αγαπητών μου προσώπων που διέκρινα από μακριά με επανέφερε στα συγκαλά μου και με προσανατόλισε ξανά στην εξιχνίαση του μυστηρίου!

Μα τι γίνεται εκεί; Βλέπω καλά; Ο Πρίγκιπας, ο συμβουλάτορας Γάιος Βυθούλιος, ο εκατόνταρχος Τούβλους Κοτσιδάκιους Τιράντουλους ,ο νέος δήμαρχος Χαρχούδας και λοιποί προεστοί του χωριού μας έχουν περιστοιχίσει έναν νεαρό, τον επευφημούν και τον γεμίζουν περιποιώσεις. Ο νεαρός με βλέμμα Χιονάτης και όψη που φέρνει προς Βουκεφάλα μεριά, επιδίδεται σε ένα ασταμάτητο σφύριγμα προς το δάσος κουνώντας μια γλίτσα βοσκού σε ρυθμό του γνωστού βουκολικού άσματος “μπήκαν τα γίδια στο μαντρί...”.