

Είμαι μία σχετικά καινούργια κάτοικος της πολύ όμορφης περιοχής μας. Ζώντας εδώ περίπου ένα χρόνο, παρατηρώ ότι η περιοχή μας χρησιμοποιείται από ορισμένους συνάνθρωπούς μας ως χώρος εναπόθεσης ανεπιθύμητων κατοικίδιων. Δυστυχώς πριν από 3 μέρες άλλο ένα εγκατελειμένο σκυλί βρέθηκε στην περιοχή μας. Κάποιος υπεύθυνος συμπολίτης μας φρόντισε το ανεπιθύμητο κουτάβι του να απολαμβάνει τον καθαρό αέρα και την ελευθερία της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Πάλι καλά που δεν το σκότωσε ο ίδιος, και πως θα μπορούσε άλλωστε;;;;;; θεωρεί ότι είναι ανθρωπιστής και φιλεύσπλαχνος, αφήνει την φύση να κάνει αυτή τη δουλειά . Αφήνει το κουτάβι του να πεθάνει μόνο του, γιατί που θα βρεί τροφή; Βλέπετε το είδος δεν έχει μεταλλαχθεί ακόμα και δεν βόσκει!!!Αφήνει το κουτάβι στο έλεος του κάθε ψυχασθενή που αντί να στέρξει σε βοήθεια ενός ψυχιάτρου που θα τον βοηθούσε να διαχειριστεί το μίσος και τον φόβο του δολοφονεί τα ζώα. Αφήνει το κουτάβι του μόνο του γιατί ο ίδιος δεν έχει κάνει την δική του δουλειά ως ιδιοκτήτης κατοικίδιου. ΠΟΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ; 1/ Να στερώνει την σκύλα του ή να την περιορίζει όταν έχει οίστρο. Η σκύλα δεν χρειάζεται να γεννήσει πρώτα για να στερηθεί!!!! 2/Δεν αφήνει τον σκύλο του να γυρίζει από εδώ και εκεί .Αφήνει τον καναπέ του, σβήνει την τηλεόραση και τον πάει ο ίδιος βόλτα κάθε μέρα. Η βόλτα κάνει καλό σε όλους! 3/Μαθαίνει τα δικαιώματα των ζώων! ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ !!!! ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ (πεινάνε,διψάνε,κρυώνουν,φοβούνται). 4/Προσπαθεί μέσα από κοινωνικούς φορείς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες να βοηθήσει να ξεπερασθεί το πρόβλημα που έχουμε σαν λαός, αυτό της γενικότερης αδιαφορίας , του ωχαδερφισμού, της βαρεμάρας και του εγωισμού! ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ !ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ!! Ο κακός μας χαρακτήρας και η έλλειψη πολιτισμού που έχουμε. Όπως πετάμε τα σκουπίδια μας, πετάμε τα ζώα μας και σε ανάλογες περιπτώσεις και τις ζωές μας. Αν όμως με τον εαυτό μας κάνουμε ότι θέλουμε ,τα υπόλοιπα δεν είναι δικαίωμά μας!!!!

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

Αμαλία Μπούτου