

## Λιλιπούπολη μέρος 3ο ( ελπίζω και τελευταίο)

Η Λιλιπούπολη κοιμάται! ΣΣΣΣΣΣ ???!!!! Ησυχία, μη την ξυπνήσει κανείς! Μετά από ένα δύσκολο χειμώνα και ακόμα δυσκολότερο καλοκαίρι έχει πέσει σε χειμερία νάρκη αυγουσιτικά.

Και όμως να ?. κάτι ακούγεται από μακριά! Ένας θόρυβος τρομερός, μια κλαγγή όπλων ,ένα τρίξιμο από ξύλα που σπάνε ,πέτρες και σκουπιδοτενεκέδες που κατακυλάνε στο δρόμο, ταμπούρα, ρόπαλα, στρακαστρούκες! Να κάποιος είναι εδώ! Κάποιος που δεν κοιμάται! Ένα πλήθος φαίνεται να κατεβαίνει τον ανώμαλο δρόμο της οδού Φελλέως. Μπροστά (λόγω φυσικής δύναμης βέβαια, τι άλλο;),καλπάζει ένα ρωμαλέο άτι (σάμπως είναι ο Βουκεφάλας ή ο ίππος του πολυμήχανου Οδυσσέα;;;) αλλά όχι ?τώρα που πλησιάζουν βλέπω καλύτερα:Είναι ο Φελλέας, το άλογο του Πρίγκιπα που με τόση αγάπη και στοργή φροντίζει ο συμβουλάτορας Γάιος Βυθούλιους!

Μα ο Πρίγκιπας που είναι; Μάλλον στα μετόπισθεν, έχει άλλες δουλειές που τρέχουν?

Δίπλα στο πανέμορφο άτι βρίσκεται ο νέος Δήμαρχος Χαρχούδας. Παραδίπλα ο αστυνόμος Κρυψίβουλος [άσσος των μεταμφίσεων-είχε μεταμφιεστεί επί 20 χρόνια σε χάρτινη σακούλα και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς!!!]κραδαίνοντας ένα όπλο φοβερό: μια μπαγιάτικη φρατζόλα ψωμιού!

Στάση : Κρυψίβουλος : Μα που ζούμε; Που ζούμε; Αγαπητοί μας συμπολίτες επειδή σας αγαπάμε πολύ να ξέρετε ότι θα κάνουμε έργα πολλά και ξακουστά ,θα τρίβετε τα μάτια σας και θα τραβάτε τα αυτιά σας! Έχω όμως να πω και τούτο: Οποιος τολμήσει και ξανακάνει κριτική να ξέρει τα εξής: Έχουμε τον τρόπο μας για να τον σταματήσουμε!!!! Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει λίγη λογοκρισία σε αυτό τον τόπο; Και όλα αυτά σας τα λέμε γιατί σας συμπαθούμε γιατί κατά βάθος είστε καλά παιδιά απλώς ολίγον παραστρατημένα???και κακοπληροφορημένα!

Και λέγοντας αυτά και άλλα πολλά πήρε το άλογο του Πρίγκιπα από τα γκέμια, τον νέο Δήμαρχο Χαρχούδα παραμάσχαλα και ξεκίνησε τρέχοντας τον ανώμαλο δρόμο μπας και προλάβει να τερματίσει από τους πρώτους γιατί έχει πολλές δουλειές να κάνει.

Επιτρέψτε μου φίλοι Φελλείς λόγω της πιθανολογούμενης συμπάθειας που μου έχετε να διατυπώσω μερικές ερωτήσεις και κάποιες επισημάνσεις: Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ανεστήθη ο Φελλεύς ουσιαστικά επιβεβαιώνετε αυτά που ανέφερα στο Λιλιπούπολη μέρος 1ο .

Αποφεύγετε βέβαια να αναφέρετε ποια είναι τα παλαιά και ιδρυτικά μέλη που κάποια από αυτά έτσι χωρίς λόγο και σκοπό, με την καλή τους διάθεση και μόνο σας έδωσαν την δυνατότητα να αναλάβετε τη διοίκηση του συλλόγου, προσφέροντάς σας μέχρι και το σπίτι τους για να κάνετε τις αρχαιρεσίες σας. Δικαίωμά σας αυτό όπως και δικό μου δικαίωμα να σας κάνω δημόσια κριτική.

Εδώ δρώμαι της ευκαιρίας να σας υπενθυμίσω (και αυτό γιατί οι περισσότεροι με γνωρίζετε )ότι έχω γνώμη, θέση και άποψη καθώς και την ικανότητα να την παρουσιάζω με την δική μου υπογραφή.(Αυτά προς αποφυγή παρεξηγήσεων.)

Ερώτηση 1η : Αν σας διακατείχε όντως η έντονη διάθεση να προσφέρετε τον εαυτό σας για το καλό του τόπου (όπως πολύ εύγλωττα το αναφέρετε) ποιος σας εμπόδιζε να το πράξετε; Εδώ θέλω να επισημάνω ότι γνωρίζω μέλη σας τα οποία πιστεύω ότι έχουν πραγματικά τις καλύτερες προθέσεις και διάθεση για κοινωνική προσφορά και που το έδειξαν με τον μέγιστο τρόπο κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού με την συμμετοχή τους στις ομάδες πυροπροστασίας την ώρα που ο σύλλογος σας ποιούσε την νήσσα!

Ερώτηση 2η: Κάνετε ή όχι συστηματική προσπάθεια να αγνοήσετε και να απαξιώσετε τις προσπάθειες του υπάρχοντος συλλόγου οικιστών ; Έναν σύλλογο που είτε σας αρέσει είτε όχι συσπειρώνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων (μελών ή μη) οι οποίοι μπορούν να συνυπάρχουν, να διαφωνούν και να συμφωνούν και να πορεύονται από κοινού στην αγωνία τους για την περιοχή μας. Αναφέρετε ότι όλοι οι σύλλογοι της περιοχής ήταν απόντες από την περσινή πυροπροστασία. Αλήθεια θεωρείτε ότι αυτό θα το πιστέψει κανείς;

Κάνετε ότι δεν ξέρετε ότι το σχέδιο πυρασφάλειας δεν ανήκει σε έναν μόνο άνθρωπο αλλά είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας πολλών ανθρώπων που συμμετείχαν στην εκπόνησή του και ακόμα περισσότερων που το στήριξαν και το στηρίζουν μέχρι και τώρα που οδεύουμε προς την λήξη της περιόδου πυροπροστασίας. Δεν αναφέρετε πουθενά ότι παρ'όλο που προσκληθήκατε επανειλημμένα να συμμετέχετε στον σχεδιασμό της πυροπροστασίας, με διάφορες δικαιολογίες αρνηθήκατε. (ο πρόεδρος σας μάλιστα ισχυρίστηκε δημόσια το εξής αμίμητο: Τις προτάσεις τις κάνουν οι ισχυροί, και τώρα ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!!!! Τι τον κάνει άραγε να νιώθει έτσι;;;;;))

Δεν αναφέρεστε επίσης πουθενά στις επίμονες οχλήσεις των τομεαρχών του σχεδίου πυρασφάλειας για να συμμετέχετε στις περιπολίες και στις οποίες οι απαντήσεις σας ήταν αρνητικές. (εκτός από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις των ανθρώπων που τιμούν εσάς και τον σύλλογό σας.) Θα φτιάξουμε δικό μας σχέδιο. Δεν γίνεται να χαλάμε βενζίνη να μερικές απαντήσεις ή μήπως δεν ειπώθηκαν αυτά;

Και αφού φτιάξατε το σχέδιο (σχέδιο για την κοππήσουμε όλοι-ώρα χρεία) τι σας είπε η πυροσβεστική; Ότι στη περιοχή υπάρχει και λειτουργεί κανονικό σχέδιο πυρασφάλειας και αν θέλετε να ενταχθείτε σε αυτό. Τότε μας φυλάξατε το ΚΕΡΑΣΑΚΙ της τούρτας!!!! Ναι βεβαίως θα συμμετέχουμε (τώρα που φάγαμε τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά) αλλά όμως με την προϋπόθεση να καταργήσετε το οργανόγραμμα την δομή και την λειτουργία του σχεδίου, γιατί εμείς δεν μιλάμε σε αυτόν, σε εκείνον και στον δείνα. Αλήθεια και αυτό το συμμετέχουμε και διαθέτουμε τα μέλη μας? τι το θέλατε;;;;

Τι να πω αγαπητοί συγγάτοικοι της Λιλιπούπολης, δεν μου μένει τίποτα άλλο μετά από όλα αυτά παρά να ετοιμαστώ για τον 1ο αγώνα ανώμαλου δρόμου επισημαίνοντας βέβαια ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες επιφέρουν μεγάλη θερμιδική απώλεια, ως εκ τούτου ικανοποιώντας παράλληλα την επιθυμία ενός αγαπητού φίλου που νιώθει την ανάγκη το site τούτο να αποκτήσει ένα άρωμα κανέλας από φρεσκοψημένα κουλουράκια ώστε να γίνει και λίγο πιο ευχάριστο, (για να μη μιζεριάζουμε μόνο όπως λέει) καταθέτω την δική μου πρόταση για το γεύμα της 7/9/2008.

Κολοκύθα γεμιστή

Υλικά

- 1 κολοκύθα γύρω στα 4 κιλά
- 300 γρ. πικάντικα λουκάνικα
- 3 μεγάλες πιπεριές (προτιμότερο κόκκινες για το χρώμα)
- 1 μέτρια πατάτα
- 1 μεγάλο κυδώνι (ή 2 μήλα)
- 3 μεγάλα κόκκινα κρεμμύδια
- 1 μεγάλο μάτσο μαϊντανό
- αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κανέλα
- 6 φέτες μπέικον καπνιστό
- 1 κρασοπότηρο λάδι

Εκτέλεση (στα 6 βήματα)

Πλένουμε την κολοκύθα εξωτερικά με τον Bob τον σφουγγαράκι βουτηγμένο σε απορρυπαντικό πιάτων. (του τραβάμε λίγο το αυτί εάν πάει να κάνει καμιά ζαβολιά.) Την σκουπίζουμε με μια λινή κεντητή πετσέτα-κληρονομιά από την γιαγιά μας. Κόβουμε το καπάκι αποκεφαλίζοντας την κολοκύθα χωρίς να το χαλάσουμε. Στο κούφιο εσωτερικό της υπάρχουν οι σπόροι και μπόλικες ίνες. Τις τραβάμε με το χέρι και αδειάζουμε το εσωτερικό της. Κόβουμε τα λουκάνικα σε φέτες (έτσι που να μη μπορούν να ξαναθρώσουν κουβέντα,) τις πιπεριές, την πατάτα, το κυδώνι, το μπέικον, τα κρεμμύδια και το μαϊντανό. Βράζουμε τα κρεμμύδια με αλάτι. Σε τηγάνι με καυτό λάδι βασανίζουμε χωρίς οίκτο τις πιπεριές και τα λουκάνικα. Προσθέτουμε το μπέικον, το μαϊντανό και τα μπαχαρικά για συμπάρασταση. Βάζουμε τη γέμιση μέσα στην κολοκύθα, τοποθετούμε στη θέση του το καπάκι και την τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε στο φούρνο στους 200ο C γύρω στις 2 ώρες. (για να αποτελειώσουμε ότι κινείται.) Για να βεβαιωθούμε ότι ψήθηκε και μαλάκωσε την τσιμπάμε αλύπητα με ένα ξύλο από σουβλάκι. Μετά αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο, αφού προηγουμένως την τοποθετήσουμε σε πιατέλα κατά προτίμηση από την προίκα μας. Γύρω γύρω στολίζουμε με πράσινα λαχανικά από τον κήπο μας.

Καλή όρεξη

Μαργαρίτα Σταμπουλίδου  
Κάτοικος Ιπ.Πολιτείας

Υ.Γ. Για τα κουλουράκια επιφυλλάσομαι για μια άλλη φορά.